

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 1 van 12



week 1	Maandag 20/7	Dinsdag 21/7	Woensdag 22/7	Donderdag 23/7	Vrijdag 24/7
<p>Praan & Bopo <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: België</p> 	<p>Alle speurneuzen verzamelen! Trek je vakantie-outfit aan voor zes heerlijke vakantieweken en een reis door Europa! We trappen de Expeditie af met een speurtocht die ons alle nodige informatie geeft over de landen waar we de komende weken naartoe 'reizen'.</p>	<p>Natuurjutton Zet je speurderspet op en speuren maar! Wat kom jij allemaal tegen in de natuur?</p> <p>We nemen onze broodjes mee en genieten van een heerlijke picknick!</p>	<p>Zeebellen Expeditie... Je neemt wat afwasmiddel, water, suiker en een klein scheutje behangerslijm. Even roeren en je hebt een perfect goedje voor onze zeepbellen Expeditie.</p> <p>Ook duiken we in de huid van een striptekenaar, veel strips komen uit België. We verzinnen ons eigen verhaal.</p>	<p>Sporten, sporten en nog eens sporten! Waar kan dat nou beter dan op het sportveld van Scholencombinatie Delfland? We hebben vele sportieve leuke spellen voor jullie in petto.</p> <p>Vergeet niet je sportieve outfit aan te doen!</p> <p>Tussen de middag duiken we de keuken in en bakken we zelfgemaakte Vlaamse frieten. Smullen!!</p>	<p>Vliegen met beide benen op de grond We hebben alles in huis gehaald om een echte vlieger te maken. Lukt het jou om 'm in de lucht te krijgen....en te houden?</p>
<p>Octa & Walui <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: België</p> 	<p>Alle speurneuzen verzamelen! Trek je vakantie-outfit aan voor zes heerlijke vakantieweken en een reis door Europa! We trappen de Expeditie af met een speurtocht die ons alle nodige informatie geeft over de landen waar we de komende weken naartoe 'reizen'.</p>	<p>Laat de architect in je los en bouw je eigen Atomium. We gaan aan de slag met satéprikkers en klei!</p> <p>Ook spelen we typisch Belgische spelletjes, die wij in Nederland eigenlijk ook kennen! Zo is '1-2-3 piano' de Belgische versie van 'Anne-Maria Koekoek'.</p>	<p>Zeebellen Expeditie... Je neemt wat afwasmiddel, water, suiker en een klein scheutje behangerslijm. Even roeren en je hebt een perfect goedje voor onze zeepbellen Expeditie.</p> <p>Ook duiken we in de huid van een striptekenaar, veel strips komen uit België. We verzinnen ons eigen verhaal.</p>	<p>Bon appétit! We duiken de Belgische kinderkeuken in en bakken gezonde wafels.</p> <p>Weet jij welke talen er gesproken worden in België? Allee, we zoeken het uit en gaan opzoek naar de leukste Belgische woorden.</p>	<p>Sporten, sporten en nog eens sporten! Waar kan dat nou beter dan op het sportveld van Scholencombinatie Delfland? We hebben vele sportieve spannende spellen voor jullie in petto.</p> <p>Vergeet niet je sportieve outfit aan te doen!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 2 van 12



week 1	Maandag 20/7	Dinsdag 21/7	Woensdag 22/7	Donderdag 23/7	Vrijdag 24/7
<p>Kigo & Kigo+ <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: België</p>  	<p>Alle speurneuzen verzamelen! Trek je vakantie-outfit aan voor zes heerlijke vakantieweken en een reis door Europa! We trappen de Expeditie af met een speurtocht die ons alle nodige informatie geeft over de landen waar we de komende weken naartoe 'reizen'.</p>	<p>Waterpret! Waterestafette en waterballonnen. Als je graag nat wordt, heb je vandaag een topdag. We houden het niet droog met de leukste waterspelletjes!</p> <p>Neem een extra set kleding of zwemkleding en een handdoek mee.</p>	<p>Zeepbellen Expeditie... Je neemt wat afwasmiddel, water, suiker en een klein scheutje behangerslijm. Even roeren en je hebt een perfect goedje voor onze zeepbellen Expeditie.</p> <p>Ook duiken we in de huid van een striptekenaar, veel strips komen uit België. We verzinnen ons eigen verhaal.</p>	<p>Bon appétit! Van Vlaamse frieten en Brusselse wafels is het algemeen bekend dat zij typisch Belgisch zijn. Maar wist jij dat speculaas ook uit België komt?</p> <p>We gaan de kinderkeuken in en bakken zelf verse speculaas, smullen!!</p>	<p>Waterpret in het kwadraat! We vullen flessen voor een potje flessenvoetbal en wat denk je van trefbal met waterballonnen? Er staan verschillende waterspellen op het programma.</p> <p>Als we weer een beetje opgedroogd zijn, genieten we van een heerlijke picknick!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 3 van 12



week 2	Maandag 27/7	Dinsdag 28/7	Woensdag 29/7	Donderdag 30/7	Vrijdag 31/7
<p>Praan & Bopo <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: Frankrijk</p>  	<p>Du pain! We zetten onze bakkersmuts op en duiken de kinderkeuken in! Fransen staan bekend om hun overheerlijke stokbrood...., kunnen wij net zo goed brood bakken?</p> <p>Bij de lunch genieten we van een ovenvers broodje!</p>	<p>Zandkastelen Als echte zandsculptuur-bouwers gaan we op het 'Franse' strand aan de slag. Naast inzicht is overleg en concentratie hier ook van belang.</p>	<p>Ridders en jonkvrouwen Vandaag kruipen we in de huid van de Franse ridders van vroeger. Er staan verschillende ridderspelletjes op het programma.</p> <p>Voor de jonkvrouwen onder ons verzorgen we een heerlijke beautymiddag!</p>	<p>Experimenteer erop los Delft is met de TU een echte wetenschapsstad. Wij willen natuurlijk wel iets van die wetenschap te weten komen en doen daarom allemaal proefjes met water. Wat zinkt en wat blijft juist drijven? Ontdek dit én nog veel meer....</p>	<p>Waterpret in het kwadraat! We vullen flessen voor een potje flessenvoetbal en wat denk je van trefbal met waterballonnen?</p> <p>De sproeiers gaan aan zodat het een echt waterfeest kan worden!</p> <p>Vergeet je zwemkleding niet!</p>
<p>Octa & Walui <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: Frankrijk</p>  	<p>Bouwen maar! Er staan in Frankrijk verschillende indrukwekkende bouwwerken. Denk maar eens aan de Eiffeltoren en de Notre Dame.</p> <p>Vandaag gaan we Parijs nabouwen met Kapla. Wordt het de Eiffeltoren of toch het Louvre? We gaan opzoek naar de architect in onszelf!</p>	<p>Quiz-tijd! Wat weet jij allemaal over Frankrijk? We testen het vandaag in een heuse kennisquiz. Wist je bijvoorbeeld dat er jaarlijks 500 miljoen slakken gegeten worden en je je varken geen Napoleon mag noemen?</p> <p>'s Middags wanen we ons aan de Cote d'Azur. We maken van badjes de Middellandse Zee op het voorplein en nemen een verfrissende duik.</p>	<p>Ridders en jonkvrouwen Vandaag kruipen we in de huid van de Franse ridders van vroeger. Er staan verschillende ridderspelletjes op het programma.</p> <p>Voor de jonkvrouwen onder ons verzorgen we een heerlijke beautymiddag!</p>	<p>Du pain! We zetten onze bakkersmuts op en duiken de kinderkeuken in! Fransen staan bekend om hun overheerlijke stokbrood...., kunnen wij net zo goed brood bakken?</p> <p>Bij de lunch genieten we van een ovenvers broodje!</p> <p>Hierna spelen we potje Jeu de Boules, een populair balspel in Frankrijk.</p>	<p>Alle speurneuzen verzamelen! We gaan erop uit! Zet je speurneus op, we gaan op zoek naar kaartjes die iets te maken hebben met Frankrijk. Weet jij de juiste kaartjes bij elkaar te vinden?</p> <p>Ook nemen we vanmiddag deel aan het EK. Frankrijk stond tijdens het laatste EK in de finale tegen Portugal en verloor. Kunnen ze nu wel winnen?</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 4 van 12



week 2	Maandag 27/7	Dinsdag 28/7	Woensdag 29/7	Donderdag 30/7	Vrijdag 31/7
<p>Kigo & Kigo+ BSO Raamstraat</p> <p>Land: Frankrijk</p>  	<p>Mime de Clown! We leren vandaag mime spelen. Deze kunstvorm is oorspronkelijk bedacht door een Griek, maar diverse Franse mimespelers hebben een grote invloed gehad op de ontwikkeling van mime. Zo is ook Pierrot ontstaan, een clown met een wit gezicht en zwart aangezette wenkbrauwen.</p> <p>We sluiten de dag actief af met 'Ratten en Raven' op het sportveld.</p>	<p>Dans la cuisine We zetten onze kookmuts op en duiken de keuken in! Fransen staan bekend om hun overheerlijke quiche Lorraine. Wat zit er allemaal in zo'n quiche en kunnen we hem misschien nóg lekkerder maken?</p> <p>We pakken een picknickmand in en genieten buiten van onze hartige taart en een typisch Franse baguette.</p>	<p>Ridders en jonkvrouwen Vandaag kruipen we in de huid van de Franse ridders van vroeger. Er staan verschillende ridderspelletjes op het programma.</p> <p>Voor de jonkvrouwen onder ons verzorgen we een heerlijke beautymiddag!</p>	<p>Bouwen maar! Er staan in Frankrijk verschillende indrukwekkende bouwwerken. Denk maar eens aan de Eiffeltoren en de Notre Dame.</p> <p>Vandaag gaan we Parijs nabouwen met Kapla. Wordt het de Eiffeltoren of toch het Louvre? We gaan opzoek naar de architect in onszelf!</p>	<p>Pétanque-talent? Een zeer populair balspel in Frankrijk is Pétanque, in onze oren beter bekend als Jeu de Boules. We spelen vandaag een wedstrijdje, wie komt er uit de bus als waar Pétanque-talent?</p> <p>Er staan daarnaast nog verschillende spellen op het programma, zoals watervoetbal.</p> <p>Neem je droge sokken mee?</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 5 van 12



week 3	Maandag 3/8	Dinsdag 4/8	Woensdag 5/8	Donderdag 6/8	Vrijdag 7/8
<p>Praan & Bopo <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: Spanje</p> 	<p>Castagnet de retteketet Castagnetten, een slag-werkinstrument dat bestaat uit een paar holle hardhouten schelpen, die aan één kant verbonden zijn met een koordje. Ze worden in de hand gehouden en produceren een klikgeluid of een ratelend geluid bij snel opeenvolgende kliks. We maken ze vandaag zelf.</p> <p>Ook gaan we Sangria maken. O... zo lekker!</p>	<p>Globos de agua! Bereid je voor op een waar waterfestijn. Jij krijgt van ons een blinddoek om en je mag er eens flink op los 'slaan' op de waterballonnen-piñata's!</p> <p>Een grote kans dat je nat wordt, dus neem een setje droge kleren mee!</p>	<p>La Joyería Het Spaanse atelier is geopend!</p> <p>Kom binnen en waan je in de wereld van een Spaanse juwelier. Maak je eigen armband of ketting. Daarnaast staat Spanje bekend om de Flamenco, dit is een dans waarbij vaak gebruikt gemaakt wordt van een waaier. We leren hoe we zelf zo'n 'abanico' kunnen maken!</p>	<p>Bailar, bailar! Het is tijd voor een potje oer-Hollands stoelendans, maar met een Spaans tintje.</p> <p>In de middag bouwen we zelf de 'Sagrada Familia', met klei en spaghetti. Dit is een bekend bouwwerk in Barcelona, één van de grootste steden in Spanje.</p>	<p>Kokkerellen & Yoga Neem je lekkerste recept mee en ga culinair aan de slag in de kinderkeuken. Er staan tapas op het menu!</p> <p>In de middag sluiten we de dag ontspannen af met een echte yogales. Oorspronkelijk komt dit uit India, maar ook in Spanje wordt dit fanatiek beoefend! Trek vandaag dus niet je strakke outfit aan, want met yoga is het prettig om letterlijk alle kanten op te kunnen!</p>
<p>Octa & Walui <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: Spanje</p> 	<p>Globos de agua! Bereid je voor op een waar waterfestijn. Jij krijgt van ons een blinddoek om en je mag er eens flink op los 'slaan' op de waterballonnen-piñata's!</p> <p>Een grote kans dat je nat wordt, dus neem een setje droge kleren mee!</p>	<p>Ontdek de Picasso in jezelf Schuilt er in jou een echte Picasso? Overtref jezelf, trek je oude kleding aan en laat de verfspetters maar om je oren vliegen. We zijn ware kunstenaars en maken de mooiste creaties!</p>	<p>La Joyería Het Spaanse atelier is geopend!</p> <p>Kom binnen en waan je in de wereld van een Spaanse juwelier. Maak je eigen armband of ketting. Daarnaast staat Spanje bekend om de Flamenco, dit is een dans waarbij vaak gebruikt gemaakt wordt van een waaier. We leren hoe we zelf zo'n 'abanico' kunnen maken!</p>	<p>Castagnet de retteketet Castagnetten, een slag-werkinstrument dat bestaat uit een paar holle hardhouten schelpen, die aan één kant verbonden zijn met een koordje. Ze worden in de hand gehouden en produceren een klikgeluid of een ratelend geluid bij snel opeenvolgende kliks. We maken ze vandaag zelf.</p> <p>Ook gaan we Sangria maken. O... zo lekker!</p>	<p>¡Hola! ¿Cómo estás? We breiden onze woordenschat uit met een paar woorden Spaans. Zodat we later in Spanje zélf ons eten en drinken kunnen bestellen!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 6 van 12



week 3	Maandag 3/8	Dinsdag 4/8	Woensdag 5/8	Donderdag 6/8	Vrijdag 7/8
<p>Kigo & Kigo+ BSO Raamstraat</p> <p>Land: Spanje</p>  	<p>El torero Spanje staat bekend om zijn stierenvechten. Dat doen ze op allemaal verschillende manieren. Er zijn mensen die bijvoorbeeld op de stieren gaan zitten en proberen er zo lang mogelijk op te blijven zitten.</p> <p>Wij hebben natuurlijk geen echte stieren, maar kruipen wel in de huid van zo'n torero!</p>	<p>Tapas, churros en meer.. De Spaanse keuken is heel divers, maar staat toch vooral bekend om de kleine hapjes: tapas!</p> <p>We zetten onze koksmuts op en bereiden allerlei hapjes voor, zodat we lekker kunnen genieten van een Spaanse lunch.</p> <p>En als toetje... churros!</p>	<p>La Joyería Het Spaanse atelier is geopend!</p> <p>Kom binnen en waan je in de wereld van een Spaanse juwelier. Maak je eigen armband of ketting. Daarnaast staat Spanje bekend om de Flamenco, dit is een dans waarbij vaak gebruikt gemaakt wordt van een waaier. We leren hoe we zelf zo'n 'abanico' kunnen maken!</p>	<p>Globos de agua! Bereid je voor op een waar waterfestijn. Jij krijgt van ons een blinddoek om en je mag er eens flink op los 'slaan' op de waterballonnen-piñata's!</p> <p>Een grote kans dat je nat wordt, dus neem een setje droge kleren mee!</p>	<p>La fiësta In Spanje houden de mensen van dansen. Elk weekend gaan de Spanjaarden dan ook gezellig met elkaar feesten en dansen ze wat in de rondte.</p> <p>De grootste dans uit Spanje is de Flamenco. Maar zo zijn er ook verschillende dansen die hier vanaf stammen en op lijken.</p> <p>We gaan oefenen op onze moves!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 7 van 12



week 4	Maandag 10/8	Dinsdag 11/8	Woensdag 12/8	Donderdag 13/8	Vrijdag 14/8
<p>Praan & Bopo BSO Raamstraat</p> <p>Land: Duitsland</p> 	<p>Gluren bij de buren Duitsland ligt rechts naast Nederland, ze zijn dus onze buren. Vandaag gaan we de Duitse vlag maken. Hoe ziet deze vlag eruit? Weet jij welke kleuren we nodig hebben en waar ze horen?</p>	<p>Keukenprinsen & prinsessen De schnitzel komt uit Duitsland, net als de bratwurst en flamkuchen! Allemaal heel lekker, maar vandaag duiken we de keuken in om kartoffelpuffer te bakken. Weet jij wat dit zijn? Smullen maar!</p>	<p>Picknick in het park De mensen in Duitsland zijn gek op worst! We duiken vandaag de keuken in en maken lekkere worstenbroodjes. Smullen! Als ze klaar zijn, pakken we onze picknickmand in en gaan we op pad.</p>	<p>Katz und muis Kat is katz en muis is muis in het Duits. Kun jij raden wat we vandaag spelen op het sportveld? Juist! Het kat en muis-spel! Ik zie niks, ik zie niks! Wie is het dan? Raden maar! We spelen 'blinde kip', net als in Duitsland! Een echte spelletjesdag vandaag!</p>	<p>Augustusfest Een oktoberfest in augustus kan best! We sluiten de week feestelijk af en doen een echte pullen-race. We maken zelf de hapjes, verzorgen de drankjes en dansen de polonaise!</p>
<p>Octa & Walui BSO Raamstraat</p> <p>Land: Duitsland</p> 	<p>Ball spelen We trappen de week sportief af met verschillende balspellen! Doet ie het of doet ie het niet, trefbal, stand in de mand.. Weet jij zelf ook nog een leuk balspel?</p>	<p>Plukkebol kampioenschap Duitsland is maar liefst 8 keer wereldkampioen voetballen geweest. Vandaag gaan we zelf een toernooitje doen! Wie wordt de echte Plukkebol-kampioen? Voor de lunch maken we overheerlijke apfelstrudel!</p>	<p>Picknick in het park De mensen in Duitsland zijn gek op worst! We duiken vandaag de keuken in en maken lekkere worstenbroodjes. Smullen! Als ze klaar zijn, pakken we onze picknickmand in en gaan we op pad.</p>	<p>Keukenprinsen & prinsessen De schnitzel komt uit Duitsland, net als de bratwurst en flamkuchen! Allemaal heel lekker, maar vandaag duiken we de keuken in om kartoffelpuffer te bakken. Weet jij wat dit zijn? Smullen maar!</p>	<p>Augustusfest Een oktoberfest in augustus kan best! We sluiten de week feestelijk af en doen een echte pullen-race. We maken zelf de hapjes, verzorgen de drankjes en dansen de polonaise!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 8 van 12



week 4	Maandag 10/8	Dinsdag 11/8	Woensdag 12/8	Donderdag 13/8	Vrijdag 14/8
<p>Kigo & Kigo+ <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: Duitsland</p>  	<p>Plukkebol kampioenschap Duitsland is maar liefst 8 keer wereldkampioen voetballen geweest. Vandaag gaan we zelf een toernooitje doen! Wie wordt de echte Plukkebol-kampioen?</p> <p>Na al dat voetballen kunnen we wel wat energie gebruiken. Dat doen we met echte Duitse bratwurst van de barbecue!</p>	<p>Hoe laat is het? We steken de handen uit de mouwen en gaan aan de slag met hout. Timmeren en zagen, vandaag maken we een echte Duitse klok: de koekoeksklok!</p> <p>Voor de lunch maken we overheerlijke apfelstrudel!</p>	<p>Picknick in het park De mensen in Duitsland zijn gek op worst! We duiken vandaag de keuken in en maken lekkere worstenbroodjes. Smullen!</p> <p>Als ze klaar zijn, pakken we onze picknickmand in en gaan we op pad.</p>	<p>Verffestijn Vandaag maken we schilderijen met behulp van verf, ballonnen en dartpijlen. Wij zijn benieuwd naar het resultaat! Jij ook?</p> <p>Duitsland is een groot sportland, de middag vullen we met sport- en waterspelletjes!</p>	<p>Augustusfest Een oktoberfest in augustus kan best! We sluiten de week feestelijk af en doen een echte 'pullen-race'. We maken zelf de hapjes, verzorgen de drankjes en dansen de polonaise!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 9 van 12



week 5	Maandag 17/8	Dinsdag 18/8	Woensdag 19/8	Donderdag 20/8	Vrijdag 21/8
<p>Praan & Bopo BSO Raamstraat</p> <p>Land: Griekenland</p> 	<p>Griekse lekkernijen We trappen de Griekse week gezond af met het maken van een heerlijke Griekse salade.</p> <p>Heb jij dit wel eens gegeten? Er gaan lekkere olijven in en fetakaas. Handen uit de mouwen en smullen maar!</p>	<p>The winner takes it all Overwinnaars kregen in de Griekse oudheid een lauwerkrans. Dit is een krans van in elkaar gehaakte takken en bladeren van de laurier.</p> <p>Vandaag maken we zelf een lauwerkrans. Normaal gesproken zijn ze goud, maar misschien vind jij een andere kleur wel mooier!</p>	<p>Puzzelen met steentjes De Grieken waren grote liefhebbers van mozaïek.</p> <p>Mozaïek is kunst waarbij een afbeelding wordt gemaakt van allerlei kleine stukjes steen of aardewerk. Vandaag steken we onze handen uit de mouwen en gaan we aan de slag met deze kunstvorm!</p>	<p>Plukkebol Pottery In de Griekse oudheid speelde aardewerk in het dagelijks leven een grote rol. We bakken vandaag onze eigen 'Kantharos', 'Skyfos' of 'Lebes', in de Plukkebol Pottenbakkerij.</p> <p>Met Griekse yoghurt kun je héle lekkere cakejes maken, dat gaan we vanmiddag doen!</p>	<p>Plukkebol Spelen 2020 Tijd voor het echte werk: De Olympische Spelen à la Plukkebol! We gaan discussiëren, hoogspringen, sprinten, touwtrekken en worstelen. Misschien weet jij ook nog een leuk onderdeel?</p> <p>Trek je sportkleding maar vast aan voor een lekkere sportieve dag!</p>
<p>Octa & Walui BSO Raamstraat</p> <p>Land: Griekenland</p> 	<p>Bij Griekenland horen de Olympische spelen. Daarbij gebruik je een olympische vlam, het teken is vijf gekleurde ringen. Je krijgt een medaille wanneer je wint. Allemaal dingen die bij de Olympische spelen horen en die we zelf gaan maken.</p> <p>De Sirtaki is een Griekse dans. Wil je het leren? Als je het eenmaal onder de knie hebt gaat het steeds vlugger dus je moet wel een goede conditie hebben.</p>	<p>Plukkebol Pottery In de Griekse oudheid speelde aardewerk in het dagelijks leven een grote rol. We bakken vandaag onze eigen 'Kantharos', 'Skyfos' of 'Lebes', in de Plukkebol Pottenbakkerij.</p> <p>Met Griekse yoghurt kun je héle lekkere cakejes maken, dat gaan we vanmiddag doen!</p>	<p>Puzzelen met steentjes De Grieken waren grote liefhebbers van mozaïek.</p> <p>Mozaïek is kunst waarbij een afbeelding wordt gemaakt van allerlei kleine stukjes steen of aardewerk. Vandaag steken we onze handen uit de mouwen en gaan we aan de slag met deze kunstvorm!</p>	<p>The winner takes it all Overwinnaars kregen in de Griekse oudheid een lauwerkrans. Dit is een krans van in elkaar gehaakte takken en bladeren van de laurier.</p> <p>Vandaag maken we zelf een lauwerkrans. Normaal gesproken zijn ze goud, maar misschien vind jij een andere kleur wel mooier!</p>	<p>Plukkebol Spelen 2020 Tijd voor het echte werk: De Olympische Spelen à la Plukkebol! We gaan discussiëren, hoogspringen, sprinten, touwtrekken en worstelen. Misschien weet jij ook nog een leuk onderdeel?</p> <p>Trek je sportkleding maar vast aan voor een lekkere sportieve dag!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 10 van 12



week 5	Maandag 17/8	Dinsdag 18/8	Woensdag 19/8	Donderdag 20/8	Vrijdag 21/8
<p>Kigo & Kigo+ <i>BSO Raamstraat</i></p> <p>Land: Griekenland</p>  	<p>Bouw je eigen ruïne Athene staat vol met ruïnes, overblijfselen van oude gebouwen zoals tempels.</p> <p>Vandaag maken we zelf zo'n ruïne van piepschuim.</p> <p>Voor de lunch maken we zelf een heerlijke Griekse salade. Lust jij olijven en fetakaas?</p>	<p>πουκάμισο Het Griekse alfabet ziet er iets anders uit dan dat wij gewend zijn. Kies een leuke tekst of je naam, vertaal hem in het Grieks en zet hem op je zelfgemaakte T-shirt. Zou iemand kunnen raden wat er staat?</p> <p>Met Griekse yoghurt kun je héle lekkere cakejes maken, dat gaan we vanmiddag doen!</p>	<p>Puzzelen met steentjes De Grieken waren grote liefhebbers van mozaïek.</p> <p>Mozaïek is kunst waarbij een afbeelding wordt gemaakt van allerlei kleine stukjes steen of aardewerk. Vandaag steken we onze handen uit de mouwen en gaan we aan de slag met deze kunstvorm!</p>	<p>Griekse goden race In Griekenland geloofden de mensen in Griekse goden. Hercules was een hele sterke Griekse god. Vandaag kijken we op Plukkebol wie de sterkste god is, in een Hercules-bootcamp.</p> <p>Om weer energie op te doen maken we voor de lunch Griekse burgers met tzatziki!</p>	<p>Plukkebol Spelen 2020 Tijd voor het echte werk: De Olympische Spelen à la Plukkebol! We gaan discussiëren, hoogspringen, sprinten, touwtrekken en worstelen. Misschien weet jij ook nog een leuk onderdeel?</p> <p>Trek je sportkleding maar vast aan voor een lekkere sportieve dag!</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 11 van 12



week 6	Maandag 24/8	Dinsdag 25/8	Woensdag 26/8	Donderdag 27/8	Vrijdag 28/8
<p>Praan & Bopo BSO Raamstraat</p> <p>Land: Italië</p>  	<p>Een laars van klei Italië heeft een bijzondere vorm op de kaart, waar lijkt het op?</p> <p>We gaan aan de slag met klei en maken een laars.</p> <p>In de middag genieten we van een zelfgemaakt Italiaans ijsje, smullen!</p>	<p>Zoete bouwwerken Eén van de mooiste bouwwerken in Rome is het Colosseum. Hier werden vroeger gladiatorgevechten gehouden en vele schouwspelen georganiseerd.</p> <p>Vandaag bouwen wij hem na met suikerklontjes!</p>	<p>Venetiaans Caraval! Het carnaval is een jaarlijks, traditioneel festival in Venetië. Voor vandaag vieren we hem even in Delft!</p> <p>Voor dit festival maken we traditionele Venetiaanse maskers en daarna gaan de voetjes van de vloer!</p>	<p>Even wachten.... Pizza! We duiken de Italiaanse Plukkebol keuken in en proberen net zulke lekkere pizza's te maken als ze in Italië doen!</p> <p>Om al dat lekkere eten er weer vanaf te trainen doen we 's middags Italiaanse stoelendans!</p>	<p>De scheve toren van Hebben jullie de toren van Pisa wel eens gezien? Vandaag staat hij in Plukkebol, komen jullie kijken?</p> <p>We vinden uit waarom deze toren zo scheef staat en leren nog allerlei andere weetjes over Italië.</p>
<p>Octa & Walui BSO Raamstraat</p> <p>Land: Italië</p>  	<p>Even wachten.... Pizza! We duiken de Italiaanse Plukkebol keuken in en proberen net zulke lekkere pizza's te maken als ze in Italië doen!</p> <p>Italië staat ook bekend om de mooie sportauto's. Kom jij je eigen Ferrari bouwen?</p>	<p>Hoe is het met jouw Italiaans? Dat heb je namelijk wel een beetje nodig op de expeditie door Italië.</p> <p>Vandaag gaan we onder andere kijken wat we allemaal kunnen met pasta. Zoals sieraden maken en lukt het jullie om samen een echte spaghetti brug te bouwen?</p> <p>We sluiten de dag af met een heerlijk eigen gemaakt Italiaans sorbetijsje.</p>	<p>Venetiaans Caraval! Het carnaval is een jaarlijks, traditioneel festival in Venetië. Voor vandaag vieren we hem even in Delft!</p> <p>Voor dit festival maken we traditionele Venetiaanse maskers en daarna gaan de voetjes van de vloer!</p>	<p>Schuitje varen.. De bootjes die in Venetië over de kanalen varen heten gondels. Vandaag maken we zelf gondels en natuurlijk testen we vervolgens of ze blijven drijven!</p> <p>Ook kruipen we in de huid van een gladiator. Het spel lijkt een beetje op het sumo worstelen, maar dan met stootkussens. Wie komt er uit als overwinnaar?</p>	<p>Speurneuzen verzamelen! We sluiten deze week af met een speurtocht, waarin we allemaal dingen te weten komen over Italië.</p> <p>Deze weetjes testen we vervolgens in een ware kennisquiz. Welke woorden Italiaans ken jij al en waar staat de Toren van Pisa?</p>

Programma Expeditie Plukkebol 2020

Pagina 12 van 12



week 6	Maandag 24/8	Dinsdag 25/8	Woensdag 26/8	Donderdag 27/8	Vrijdag 28/8
<p>Kigo & Kigo+ BSO Raamstraat</p> <p>Land: Italië</p>  	<p>Het Colosseum De Romeinen vroeger vonden het onwijs leuk om naar het theater te gaan. Maar wat ze nog leuker vonden was naar gladiatoren kijken. Echte krijgers die jaren werden getraind om uiteindelijk elkaar in de arena te bevechten.</p> <p>Ook wij gaan dit doen alleen dan op onze eigen manier.</p>	<p>Even wachten.... Pizza! Wat is er nu lekkerder dan pizza. Precies! Helemaal niks. Dit is superlekker en makkelijk te maken.</p> <p>We duiken de Italiaanse Plukkebol keuken in en proberen net zulke lekkere pizza's te maken als ze in Italië doen!</p>	<p>Venetiaans Caraval! Het carnaval is een jaarlijks, traditioneel festival in Venetië. Voor vandaag vieren we hem even in Delft!</p> <p>Voor dit festival maken we traditionele Venetiaanse maskers en daarna gaan de voetjes van de vloer!</p>	<p>Romeinse spelletjes We gaan terug in de tijd, naar een periode zonder gadgets, maar mét hele toffe spellen!</p> <p>Vandaag spelen we Romeinse spellen als: bikkelen, knikkeren, even of oneven en het notenspel.</p> <p>We sluiten af met een sponzenloop en een potje strega comanda.</p>	<p>Even afkoelen.. Ook in Italië is het warm en worden er waterspelletjes gedaan. Iets wat de kinderen daar dan ook vaak doen is met waterballonnen gooien. Natuurlijk is gooien erg makkelijk, dus gaan we het iets moeilijker maken voor jullie.</p> <p>Hoe? Je gaat een waterballon meenemen over een parcours op een..... lepel! Ken je dat spelletje met een ei op een lepel?</p>