

# De Nationale Voorleesdagen 2022

## Programma kinderdagverblijf



Woensdag 26 januari	Donderdag 27 januari	Vrijdag 28 januari
Een smakelijke start van de Voorleesdagen. De kinderen maken kennis met de monsters uit het prentenboek 'Maar eerst ving ik een monster' tijdens het <b>voorleesontbijt</b> .	<b>Monsters</b> maken. Vandaag halen we alles uit de kast: verf, wol, wiebeloogjes, klei, enz. We zijn heel nieuwsgierig welke <b>monsterlijke creaties</b> er ontstaan.	De Voorleesdagen binnen Plukkebol kunnen niet zonder <b>muziek!</b> We gaan op <b>spannende muziek</b> met de linten & sjaaltjes dansen met onze kleine monstertjes.

Maandag 31 januari	Dinsdag 1 februari	Woensdag 2 februari	Donderdag 3 februari	Vrijdag 4 februari
We gaan op monsterjacht tijdens de <b>gymles!</b> Met ons <b>vangnet</b> gaan we overal onderdoor, overheen, tussendoor om de monsters in Plukkebol te vangen.	Opa's, oma's, vaders & moeders kunnen dit jaar niet komen voorlezen. Daarom is het vandaag tijd voor een <b>speurtocht</b> in de tuin. Jullie gaan op zoek naar de monsters in de tuin.	<b>Voorleeslounge</b> Op de groepen hebben we ons eigen ' <b>monsterlijk hoek</b> ' gemaakt en daar gaan we vandaag luisteren naar nog meer mooie verhalen uit verschillende boeken.	<b>Monsters achter het doek!</b> Vandaag gaan de sokken niet aan de voet, maar aan de hand. We gaan sokkenmonsters maken voor het schimmenspel.	Het wordt een 'klein' <b>feestje</b> vandaag tijdens de afsluiting van de Nationale Voorleesdagen. Eerst eten we 'echte' <b>monstersoep</b> . Om er met muziek en schmink een <b>monsterfeest</b> van te maken deze middag.

### Over de Nationale voorleesdagen

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers.

### Het thema van dit jaar

Dit jaar staat het prentenboek 'Maar eerst ving ik een monster' centraal. Dit prentenboek gaat over het leukste ritueel van de dag: voorlezen. Het jongetje in het boek doet er alles aan om niet te hoeven slapen. Hij wil eerst de monsters allemaal vangen.

